



# Bernardus

*Pelgrim in kerk en wereld*

MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Jaargang 10 nummer 2

**Maria Lichtmis:  
Hartjesviering  
viering van vreugde  
voor klein en groot  
viering van licht  
zegen voor nu  
viering van leven  
zegen voor later**



# Bernardus

MaaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

## Colofon

jaargang 10 – nummer 2 - april 2024

## Redactie

Eric Roovers (eindredactie)  
info@bernardusparochie.nl  
mw. Toos de Rooij  
toosder@xs4all.nl  
Willem Sniijders (advertenties)  
pr@bernardusparochie.nl

## ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in samenwerking met 'de Zalige Zalm', Bureau voor Geloofscommunicatie in Deventer ([www.dezaligezalm.nl](http://www.dezaligezalm.nl)) en verschijnt zesmaal per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door Veldhuis Media BV in Raalte.



## Aanleveren kopij

De volgende uitgave van parochiemagaZIN 'Bernardus' verschijnt 11 juni.

Kopij dient **uiterlijk 24 mei** te zijn ingeleverd bij de redactie, bij voorkeur per email: tekst in Word, afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png] en foto's als afzonderlijke bestanden.

## Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch  
[www.bernardusparochie.nl](http://www.bernardusparochie.nl)  
info@bernardusparochie.nl  
IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

## Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus  
Hoeven, St. Jan de Doper  
Oud Gastel, H. Laurentius  
Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara  
Oudenbosch, H. Paulus  
Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum  
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

## Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter  
Cor van Oers, vicevoorzitter  
mw. Sophie Dictus, secretaris  
secretaris@bernardusparochie.nl  
Henk Scheepens, penningmeester  
penningmeester@bernardusparochie.nl  
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)  
mw. Coby Sniijders, lid

## Pastoraal team

p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch  
telefoon 0165 330 502  
(op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur)

Maickel Prasing, pastoor  
telefoon 0165 511 286  
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster  
telefoon 06 13 54 96 88  
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker  
06 23 01 36 26  
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Eric Roovers, teamassistent  
telefoon 06 16 54 08 40  
teamassistent@bernardusparochie.nl

## Hoop die blijft

Twee dagen na Aswoensdag overleed Aleksej Navalny onder verdachte omstandigheden in een Siberisch strafkamp. Hij gold als de meest uitgesproken Russische tegenstander van Vladimir Poetin. Op 1 maart werd hij in Moskou begraven na een Russisch-Orthodoxe uitvaartplechtigheid. Zijn ouders waren communistisch, maar zijn oma doopte hem stiekem. Toch was hij aanvankelijk atheïstisch, maar werd hij tijdens zijn gevangenschap gelovig.

Op 20 februari 2021 sprak hij voor een rechtbank in Moskou. Nu hij dood is, herinnert die speech aan zijn kracht. Hij zei onder andere: *“Het punt is: ik ben een religieus persoon. Ik word er vaak mee gepest; mijn omgeving bestaat vooral uit atheïsten. Ik was er vroeger ook een, behoorlijk militant zelfs. Maar nu ben ik een religieus persoon en dat helpt me enorm bij wat ik doe. Het maakt alles veel, veel gemakkelijker. Ik pieker minder, ik heb minder dilemma’s in mijn leven, omdat er een boek is dat min of meer precies beschrijft wat ik in welke situatie moet doen. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om je er aan te houden, maar over het algemeen probeer ik het. En dat is waarschijnlijk de reden waarom het voor mij gemakkelijker is dan voor vele anderen om politiek te bedrijven in Rusland. Het gebod ‘Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden’ is in werkelijkheid momenteel het belangrijkste politieke idee in Rusland. Zonder toeters en bellen staat hier: er schuilt kracht in gerechtigheid. Wie de waarheid en gerechtigheid achter zich heeft, zal winnen.”*

Navalny was bepaald niet van onbesproken faam en hij had als iedere mens zijn tekortkomingen, maar in zekere zin mag je hem toch een heden-daagse – seculiere - martelaar noemen, die stierf voor zijn geloof in politieke vrijheid. Na de poging om hem te vergiften op 20 augustus 2020 (Feestdag van Bernardus!) werd hij in Duitsland opgenomen in een ziekenhuis. Na zijn herstel keerde hij willens en wetens terug naar Rusland. Hij wist wat hem stond te wachten en dat het zijn leven kon kosten. Hij werd meteen op het vliegveld gearresteerd en opgesloten. Hij stelde zijn missie boven zijn leven. Deze dappere keuze geeft mensen binnen en buiten Rusland denk ik veel hoop en kracht. In die zin vind ik zijn inspirerende geschiedenis een echt Paasverhaal. Voor veel mensen straalde hij hoop uit, hoop die ook na zijn dood blijft voortleven.



Diezelfde veerkracht zit eigenlijk ook in de liturgie van deze periode verscholen. De Veertig-dagentijd begon met het verblijf van Jezus in de woestijn. Daar heeft Jezus moeilijke dagen, wij zouden nu zeggen: een crisis doorgemaakt. Hij vocht er zich doorheen en Hij ervoer: God laat mij niet in de steek. Dat gaf Hem de moed en het doorzettingsvermogen om gelouterd te beginnen aan de verkondiging van de Blijde Boodschap van de nabijheid van het Rijk van God. De Vastentijd eindigde in de Goede Week. De traditie verhaalt ons de laatste gangen van Jezus, hoe Hij werd ingehaald in Jeruzalem door een grote volksmenigte die Hem ‘Hosanna!’ toeriep. Een paar dagen later, op Goede Vrijdag, werd ‘Kruisig Hem!’ geroepen. We stonden op Witte Donderdag stil bij het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie, bron en hoogtepunt van ons geloof. We verwijlden in stilte bij de gedachtenis van de zware uren van Jezus in de Hof van Olijven. Op paaszaterdag haalden we in een donkere kerk de paaskaars binnen en getuigden we ervan dat we mogen geloven dat de dood het einde niet is. Dat éne kleine vlammetje aan het begin van de paaswake geeft ons die hoop. Dat vierten we volop in de paastijd, die we afsluiten met het Pinksterfeest als we gedenken dat we zélf in de kracht van de Geest zijn gezonden om mee te werken aan een betere wereld.

Ik hoop dat de geloofsverhalen van dood en teleurstelling, van nieuw leven en opstanding, van enthousiasme en een nieuwe geest ons op weg helpen mee te bouwen aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

*Maickel Prasing, pastoor*

## Samen op weg naar de Eerste Heilige Communie

Ook dit jaar is er weer een groep jongens en meisjes die op weg gaan om uiteindelijk voor de eerste keer de Heilige Communie te ontvangen. Samen met de leden van de communiewerkgroep in de verschillende kernen - Marianne, José, Jennifer, Nanda en Helwin - worden deze kinderen meer en meer leerling van Jezus, leren ze Jezus en God beter kennen aan de hand van verhalen en gebeurtenissen uit een ver verleden, maar soms ook door iets wat nog niet zo lang geleden is gebeurd. Onze communicanten zijn aan de slag gegaan met het project 'Blijf dit doen!'. Het zijn de woorden van Jezus zelf die Hij tegen zijn apostelen zei tijdens het Laatste Avondmaal. Maar Hij zegt het ook tegen ons, vandaag: 'Blijf dit doen om aan Mij te blijven denken'. Iedere keer dat we in de kerk samenkomen, vieren en gedenken we dat aan het altaar, de Tafel van de Heer. Tijdens de bijeenkomsten gaan we steeds creatief aan het werk en ontdekken dat God een bijzondere naam heeft en dat Hij zijn volk in Egypte niet in de steek laat. We hebben geleerd dat we steeds tot God mogen bidden. Bij Hem kunnen we met alles terecht. Net zoals wij in een huis wonen, zo heeft ook God een huis waar mensen samenkomen en er naar het woord van God wordt geluisterd. Ook hebben we het over vrienden maken en ruzies bijleggen, sorry zeggen en vergeven, en over delen met de ander, zoals in het verhaal over de vijf broden en de twee vissen. Zo gaan onze communicanten samen op weg. Tijdens de presentatievieringen hebben de aanwezige kerkgangers hun gezichten gezien, hun namen gehoord en beloofd om met hen op weg te gaan, voor deze jongens en meisjes te bidden en ze te helpen op weg naar hun Eerste Heilige Communie.

We wensen: Maarten, Joris, Maud, Matz, Vayen, Meike, Sofie, Ilse, Jesse, Josh, Thijs, Sem, Daan, senn, Dylan, Stijn, Nore, Keyano, Saar, Noa Kiki, Danny, Tygo, Lieke, Jurre, Stan, Tess, Alan, Rosalin, D'Ventley, Luciano, Leon, Stijn, Sebastiaan, Lindy, Jelle, Raymond Jr., Xerrayno, Finn, Atika, Ivey, Djill, Allan, Fabienne, Corinne, Xavi, Cataleya, Piotr en Gijs nog heel veel succes en plezier op weg naar de grote dag van hun Eerste Heilige Communie: in **Oud Gastel** op **zaterdag 11 mei**, in **Hoeven** op **zaterdag 8 juni** en op **zaterdag 15 juni** in **Boschenhoofd en Oudenbosch**.



## Familieberichten\*



### Hoeven

#### Gedoopt

10 maart Arthur van den Boomen

#### Overleden

9 februari Piet Martens (85),  
weduwnaar van  
Naantje van den Berg  
29 februari Jo Baart (98)  
6 maart Jo Lauwerijssen (96),  
weduwe van Leo Suijkerbuijk



### Oud Gastel

#### Gedoopt

24 maart Lize Bartelen

#### Overleden

2 december Mientje van Loon (93),  
weduwe van Harry Janssen



### Oudenbosch

#### Gedoopt

10 februari Kash Zimmerman  
9 maart Sammie Koevoets  
17 maart Antoine Beeldsnijder

#### Overleden

2 maart Jan Laugs (77),  
echtgenoot van Riny van Heel  
14 maart Rinus Buijs (84),  
echtgenoot van Naan Oomen

\* In deze berichten worden de namen van dopelingen en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen worden vermeld, wanneer in een van de kerken in de parochie, in de aula van een crematorium, in een uitvaartcentrum of op een andere geschikte locatie een uitvaart is gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal team betrokken is geweest.

## Vandaag en morgen

Iedere dag, elke minuut, elke seconde maken we keuzes, voor nu en later, onze eigen keuzes, allemaal anders, in een andere tijd, op een andere plaats. Leven is een aaneenschakeling van keuzes. Maar op 4 mei kiezen we samen, komen we samen om te herdenken, ons de keuzes te herinneren die anderen, bijna tachtig jaar geleden, maakten, voor zichzelf, voor anderen, voor ons.

In vrijheid kunnen kiezen is niet vanzelfsprekend. In Nederland kunnen we kiezen waar we in geloven, in wie we geloven, van wie we houden, wie we willen zijn. Maar hoe lang nog?



Zij die worden herdacht bepaalden de keuzes van nu. Zij die worden herdacht vormden onze toekomst. Zij die worden herdacht zorgden voor de mogelijkheid om nu in vrijheid te kunnen kiezen voor ons zelf, voor ons allemaal, voor een toekomst waarin nog steeds over vrijheid kan worden verteld.

## Caritas in 2023

Namens het bestuur van de Parochiële Caritas-instelling breng ik u graag op de hoogte van onze activiteiten in het afgelopen jaar.

Caritas verkrijgt inkomsten vanuit collecten, opbrengsten uit onroerende goederen (verpachten van gronden) en rendementen uit beleggingen. Bovendien zijn er jaarlijks inkomsten van een windmolen die op grond van Caritas staat. De opbrengsten van de collecten worden overgemaakt naar het doel waarvoor wordt gecollecteerd, waarbij de opbrengst meestal wordt verhoogd tot een substantieel bedrag.

Het Bisdom heeft de Caritasbesturen opgeroepen de missionaire visie na te leven, dat wil zeggen: meer in de eigen parochie en eigen omgeving zichtbaar te zijn, invulling te geven aan waar caritas voor staat en hulp te bieden aan mensen die het (financieel) moeilijk hebben. In samenwerking met de werkgroep diaconie probeert Caritas elk jaar plaatselijke hulporganisaties op te nemen in het collecteschema, zoals de belevingstuin van het Oostkwartier, De Herbergier en Vluchtelingenwerk Halderberge. In 2023 heeft Caritas donaties gedaan aan de Zonnebloemverenigingen in Halderberge en Standdaarbuiten, Ontmoetingshuis 't Stoofje, Surplus Zorg (voor de Plusbus), Voedselbank 'Goed Ontmoet' en aan het Triduüm. Het bestuur heeft goede contacten met de gemeenten, diverse bewindvoerders en andere maatschappelijke organisaties, waardoor we weten waar de nood hoog is. Daardoor zijn we in staat om huishoudens in schrijnende nood te helpen.

Afgelopen Kerstmis hebben we, net zoals voorgaande jaren, ongeadresseerde enveloppen gevuld met een geldbedrag en een kerstkaart voor inwoners die door de gemeente Halderberge of de gemeente Moerdijk (hiertoe behoort de parochiekern Standdaarbuiten) worden geholpen bij het oplossen van hun financiële zorgen. De enveloppen worden door de gemeenten voorzien van adresstickers en vervolgens verstuurd. In de bedankbriefjes en mailtjes die we ontvangen, wordt aangegeven dat deze kerstgroet zeer wordt gewaardeerd.

In Bosschenhoofd heeft Caritas in mei de gronden waarop de Blokhut staat verkocht aan de gemeente Halderberge. Hierdoor is de gemeente in staat om een geheel nieuw dorps huis te bouwen op eigen grond. Met de opbrengst van de verkoop is een perceel landbouwgrond aangekocht en zijn de financiële reserves aangevuld. We zijn als bestuur blij dat we hieraan hebben kunnen meewerken, enerzijds omdat de bouw van een dorps huis de leefbaarheid van Bosschenhoofd ten goede komt, anderzijds omdat de gemeente Halderberge voortaan het onderhoud van het bosperceel en de monumentale bomenrij langs het pad naar het kerkhof onder beheer heeft. De kerk en het kerkhof met toegang zijn in eigendom van de parochie.

In 2023 heeft Coby Snijders na twee perioden van vier jaar afscheid genomen van het bestuur. Coby, nogmaals hartelijk dank voor jouw deskundige bijdrage in al die jaren. Door haar vertrek is er een bestuursfunctie die nog kan worden ingevuld. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met onze voorzitter. Afsluitend wil ik toevoegen dat bestuurslid zijn van Caritas een hele dankbare taak is, waar ik veel energie uit haal. Je kunt namelijk met de andere bestuursleden echt iets betekenen voor onze samenleving, waarin we oog hebben voor onze naasten en waarin we proberen een helpende hand te bieden daar waar mogelijk is.

*Ad van Tetering, penningmeester*





*Dankzij een bijdrage van Caritas hebben de mensen van 'De Bonte Hoeve' in Oudenbosch een geweldige carnaval kunnen vieren.*

## Hartjesviering 2024

De Hartjesviering, dit jaar op 4 februari, is het spektakel-slotstuk van een doopjaar. Voor deze viering worden alle kinderen die bij ons in de parochie zijn gedoopt uitgenodigd om hun eigen doophartje op te halen, natuurlijk samen met papa, mama, opa, oma, vrienden en hun peter(s) en meter(s). De viering wordt altijd op of rond Maria Lichtmis gehouden. Dat is de dag waarop Jozef en Maria met Jezus, hun eigen pasgeboren kindje, naar de tempel gingen om het toe te vertrouwen aan Gods zorg en bescherming.

Het is traditie dat op deze dag kleine kinderen worden gezegend, maar ook de andere aanwezige kinderen werden gezegend. De viering werd muzikaal verzorgd door Graham Tweed, Ruud Brood en Hester Veraart. We konden wederom genieten van prachtige nummers zoals 'True Colors', 'Morning has broken' en het 'Ave Maria'. Aan het einde van de viering werden de doophartjes aan de kinderen meegegeven. Na het in ontvangst nemen van het hartje kon er nog even worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee en voor de kinderen een glaasje limonade met wat lekkers.

De doopwerkgroep wil iedereen die - voor of achter de schermen - een steentje heeft bijgedragen aan deze mooie viering hartelijk bedanken. Dit jaar werd er een speciaal dankwoord gericht tot doopouder Inge voor 14 jaar enthousiaste inzet bij de doopwerkgroep. Inge bedankt!

Was u niet in de gelegenheid om het doophartje tijdens de Hartjesviering op te halen, dan kunt u het hartje tot uiterlijk 1 juli ophalen bij de pastorie in Oudenbosch, op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Doopouders hebben hierover bericht ontvangen via email. De hartjes die niet zijn opgehaald, worden na de zomervakantie hergebruikt voor nieuwe dopelingen.

*Doopwerkgroep Basiliek*

**sweere**  
 Vertrouwd zakendoen sinds 1981

Verzekeringen  
 Financieel advies  
 Makelaardij

Uw bank dichtbij  
**RegioBank**

Dorpsstraat 17 4761 AH Oud Gastel 0165 - 51 28 51	Bredaseweg 7 4881 DC Zundert 076 - 59 71 700	Korte Kerkstraat 2 4793 EW Fijnoort 0168 - 46 33 19
---	--	---

Vertrouwd en deskundig zaken doen! Dat leest u op onze website • [www.sweere.nl](http://www.sweere.nl)







## Een 'Groeiplaats van Geloof' willen zijn

Het missionair projectplan 'Jonge Gezinnen', in de volksmond 'het project van Bas' gaat de verdieping in. Het diaconale gezicht van Kerk-zijn krijgt nu de aandacht, uiteraard naast de voorbereiding op de initiatiesacramenten: Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel, catechetische activiteiten en aandacht voor gezinnen. In de loop van 2023 is achter de schermen hard gewerkt aan het opstellen en bijstellen van een plan, om in te dienen bij 'Space for Grace', waarmee we een andere kant van Kerk-zijn willen laten zien. Want het zijn niet enkel liturgie (vieren) en catechese (ingroeien / scholing in het geloof) die van ons, christenen, worden gevraagd. Diaconie, de dienstbaarheid aan elkaar, aan mensen in nood, is misschien nog wel de belangrijkste taak. Het is ons geloof handen en voeten geven in Jezus' naam.

### Groeiplaats voor Geloof

In onze parochies slaan we met dit project de handen ineen om een groeiplaats voor geloof te creëren. Dit willen we doen door laagdrempelige activiteiten aan te bieden voor kinderen en hun ouders. Geen theoretische lessen, maar actief bezig zijn met onderwerpen of op plaatsen die je misschien niet direct verwacht.

### Space For Grace

'Space for Grace' is een initiatief van Porticus, in samenwerking met 'Huis van Dominicus' en gemonitord door KASKI-Radboud Universiteit, om ruimte te maken voor vitaliteit in katholieke geloofsgemeenschappen. Ze organiseren samenkomsten waarin ontmoeting en verdieping centraal staan, waaraan we in het afgelopen jaar al hebben deelgenomen, onder andere tijdens de inspiratiedag in Montfoort. Ook bieden ze de mogelijkheid om in te schrijven voor een jaartraject, waarbij naast een financiële ondersteuning (werkbudget) ook en vooral begeleiding wordt geboden. Net als veel geloofsgemeenschappen zoeken ook wij naar nieuwe / andere wegen om ons geloof inhoud te geven, uitdrukkingen te vinden voor spiritualiteit en gemeenschap op te bouwen. 'Space for Grace' begeleidt en ondersteunt concrete projecten bij de uitvoering hiervan.

### Ons plan 'Groeiplaats voor Geloof' is er bij!

De nieuwe lichting 2024 ging van start op vrijdag 9 februari. We kwamen van ver, soms van dichtbij, alle deelnemers aan het 'Space for Grace jaarprogramma 2024': van Enschede tot Rotterdam, van Oudenbosch-Zevenbergen tot Middelburg. We ontmoetten elkaar die dag op een bijzondere locatie: de Metaalkathedraal in Utrecht. Ooit een kerk, nu een inspirerende plek gericht op duurzaamheid en verbinding. En verbinding is wat er ontstond. Zo zijn verschillende projecten bezig met het betrekken van families en gezinnen bij het geloof: wat werkt wel en wat niet? Weer op een andere plek zijn er (internationale) vieringen die veel twintigers trekken, die weer kunnen worden verbonden aan het project dat aan de slag gaat met het aanspreken van jonge mensen die op internet zoeken naar 'katholiek worden'. We hebben samen gezongen, gegeten, gedroomd, meegedacht met elkaars projectplan en veel zin gekregen in de rest van het jaar. Een dag vol inspiratie! Door de mensen van de diverse projecten bij elkaar te brengen en naar elkaars geloofsverhaal te luisteren kan er een bezielende gemeenschap ontstaan, die haar plaats vindt in de tent waarover de profeet Jesaja spreekt: *'Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.'* (Jesaja 54, 2; NBV21) Deze tent is het symbool van het wereldwijde synodale proces dat deze jaren gaande is in de Rooms-katholieke Kerk, een weg die we ook in onze parochies willen gaan, met elkaar. Wordt vervolgd...

### Info en contact

Ieder project, ieder plan heeft alleen kans van slagen als het is gedragen door anderen. Daarom vraag ik u / jullie: draag dit project mee in gebed en waar nodig met een helpende hand. Meer weten over dit project? Of zoek je contact? Stuur een email naar [projectmedewerker@bernardusparochie.nl](mailto:projectmedewerker@bernardusparochie.nl) of app 06 23 01 36 26.

*Bas Van Haeren,  
pastoraal projectmedewerker*



## **Halderberge en Kruisland 2024**

Het Triduum, een driedaags evenement, zal dit jaar voor de 69ste keer worden gehouden, niet zoals gebruikelijk in juli, maar op **18, 19 en 20 juni**, in 'Het Veerhuis' in Oud Gastel. De gasten komen uit de verschillende woonkernen van Halderberge en Kruisland. Net als andere jaren staan alle vrijwilligers weer klaar om de gasten te ontvangen. Het is altijd weer een fijn weerzien met elkaar. Voor en achter de schermen zorgen de vrijwilligers ervoor dat het samen met de deelnemers drie mooie dagen van ontmoeting, gezelligheid, ontspanning en geestelijke steun worden. Voor velen is de geloofsbeleving tijdens deze dagen erg belangrijk, omdat ze vaak vanwege hun gezondheid niet meer naar de kerk kunnen gaan. Het thema van de liturgie is dit jaar 'Zin in ouderdom'. Iedereen is welkom.

Om dit alles mogelijk te maken wordt het Triduum op verschillende manieren ondersteund, waarvoor dank aan alle betrokkenen. Helaas heeft ook het Triduum te maken met stijgende kosten en om deze driedaagse te organiseren is het comité nog op zoek naar geldelijke ondersteuning in de vorm van sponsoring of donaties.

Bent u bereid ons te ondersteunen, dan kunt u uw gave overmaken op IBAN NL88 RABO 0141 1641 23 ten name van Triduum Oud Gastel. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gave. Tevens is het comité op zoek naar een nieuwe secretaris. Wilt u meer informatie over het Triduum, of als u belangstelling heeft om de taak van secretaris over te nemen, neem dan contact op met de huidige secretaris: Martien van Zundert. Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel, telefonisch 0165 513 527 of per mail [mvzundert1954@gmail.com](mailto:mvzundert1954@gmail.com).



## Voettocht naar 'Maria' in Zegge

Volgens traditie trekken we op **Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei**, weer te voet van de Basiliek in Oudenbosch naar 'Maria' in Zegge. We verzamelen op het plein voor de Basiliek en vertrekken daar om 7.30 uur. In Zegge sluiten we aan bij de eucharistieviering om 9.30 uur, waarin pastoor Maickel Prasing voorgaat. U dient zelf voor vervoer terug naar Oudenbosch te zorgen. Laat even weten dat u meeloopt via [depelgrim@bernardusparochie.nl](mailto:depelgrim@bernardusparochie.nl).



## DE PELGRIM

### Excursie 'In het voetspoor van Pater Damiaan'

Als vervolg op de film rond het levensverhaal van Pater Damiaan afgelopen najaar gaan we een bezoek brengen aan het geboortehuis van deze 'Grootste Belg' in Tremelo en de herdenkingskapel met het graf van Pater Damiaan in Leuven. Waar groeide hij op? Hoe werd hij geïnspireerd om het eigen land te verlaten en zich in te zetten voor de bannelingen van Molokai, aan de andere kant van de wereld? Vragen waar we tijdens onze excursie een antwoord op zullen krijgen. Want ook in onze tijd, 135 jaar na zijn overlijden, weet Pater Damiaan mensen in het hart te raken! Ga alleen daarom al met ons mee op deze uitstap in het voetspoor van deze indrukwekkende heilige op **zaterdag 22 juni**. We vertrekken om 8.45 uur bij de Basiliek in Oudenbosch. De kosten bedragen ongeveer € 45,00 (afhankelijk van het aantal deelnemers), inclusief toegang en rondleiding, lunch en deelname in de vervoerskosten.

*Aanmelden kan tot uiterlijk 31 mei via [depelgrim@bernardusparochie.nl](mailto:depelgrim@bernardusparochie.nl).*



**LIEBREKS**  
VASTGOEDONDERHOUD

Hoofdkantoor

Vlierwerf 13  
Postbus 1310  
4700 BH Roosendaal

Tel.: 0165 - 58 32 58  
E-mail: [info@liebreks.nl](mailto:info@liebreks.nl)

Kantoor Eindhoven

Ondernemingenweg 7  
Postbus 983  
5600 AZ Eindhoven

Tel.: 040 - 24 83 185  
E-mail: [info@liebreks.nl](mailto:info@liebreks.nl)

[liebreks.nl](http://liebreks.nl)

## Het water stroomt weer

*Een vrouw of man uit de Bernardus- of de Immanuel-parochie vertelt over de eigen levensweg, staat stil bij de keerpunten op deze weg, bij de eigen inspiratie en bij de betrokkenheid bij anderen. Het woord is aan Esther Luijckx. Ze groeide op in Prinsenbeek en woont samen met haar man Sjak en hun kinderen in Zevenbergen. Op de kop van de lange woonkamertafel - op de vensterbank - staat een Heilig Hartbeeld. Het kwam daar terecht omdat het niet op de kast paste.*



Vanmorgen, voordat Sjak naar zijn werk ging, hebben we samen nog over ons geloof gesproken. We beseften opnieuw dat we dat op een soortgelijke manier beleven: klaar staan als iemand een beroep ons doet, bijspringen als vrijwilliger. Zelf vind ik belangrijk dat kinderen kennismaken met onze geloofsverhalen. Afwisselend en samen met anderen vertel ik ieder jaar het Kerstverhaal aan de jongste kinderen. Samen met de andere kerken draaien we in iedere herfstvakantie 'De Vakantiebijbel Club' waarin we het met de kinderen samen hebben over een Bijbelverhaal. Met Pasen vertellen we in de kindernevendienst over de Levende die niet gevangen bleef in de dood.

Zelf heb ik niet een speciaal Bijbelverhaal dat er voor mij direct uitspringt. Misschien komt mijn geloofsbeleving wel samen in dat beeld aan de kop van de tafel: hart hebben voor elkaar, zoals Jezus hart heeft voor ons. Mezelf laten raken, dat heeft voor mij twee kanten. Het is een rijkdom om op te pikken wat er in iemand omgaat. Gelijktijdig komt dan soms ook het verdriet en de pijn naar me toe. Dit sterke aanvoelen is waarschijnlijk geopend in een periode die voor mij, die voor ons heel ingrijpend is geweest. Op een gegeven moment moesten we stoppen met ons eigen bedrijf. In diezelfde jaren overleden

meerdere kinderen in de familie, soms door een vroeggeboorte en een keer door een ongeluk van een nichtje. Wijzelf verloren onze Stijn. Hij was toen op dat moment onze derde. We mochten hem na de bevalling mee naar huis nemen, zijn broertjes speelden naast het mandje waarin Stijn was opgebaard met hun lego. Een tante van Sjak maakte normaal voor alle kinderen een geboortekaars. Ze vroeg of we die ook voor hem wilde hebben, omdat hij na vierentwintig weken al ter wereld kwam. Voor ons was dat geen vraag. Zijn kaars staat nu naast de kaarsen van de andere kinderen. Hij hoort er gewoon bij.

In die pittige jaren nam ik op een gegeven moment toch wat afstand van mijn geloof, kreeg het niet gerijmd met wat ons overkwam! Het klinkt raar maar door alles wat we hebben meegemaakt, daardoor voel ik wel dat ik echt blij kan zijn met kleine en onverwachte gebeurtenissen en heb ik het gevoel dat er altijd Iemand is, die weet waar we doorheen gaan, Iemand die niet afzijdig blijft, maar die hart heeft voor ons.

*Piet de Meijer*

 Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

**Zorg rondom afscheid.**

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.



# BLOEIEN



# KIK

Sinds Pasen staan er twee enorme vazen op het altaar. Met dode takken erin. De muizen lopen er al een paar weken verbaasd omheen. "Wat lélijk! Is dat nou feest?" roepen ze. Ze hebben wel een beetje gelijk. Mevrouw Bontje, de kosteres, heeft zich al met rode wangen verontschuldigd: "Meneer pastoor, het is zo erg! Ik had bloeiende magnolia besteld bij Blom, en wat kwam hij brengen? Kale takken! Komt wel goed - zei Blom - geduld hebben. Ik zeg: 'U weet toch dat het féést is, de boel moet in blóei staan!' Toen mompelde hij iets over de veiling ... en het weer, en corona, en wég was-ie". De pastoor is in een toegeeflijke bui. "Ach, mevrouw Bontje, ik heb mijn paaspreek toch mooi aangepast?" zegt hij, "Jezus stierf aan het dorre kruishout en is daarna voor ons een bloeiende levensboom geworden."

Dat troost mevrouw Bontje. De muizen houden de takken dus goed in de gaten. "Bloeiën, wat is dat?" fluistert kleine muis, "iets griezeligs, met bloed?" "Nietes," piept een ander, "het betekent dat er bláádjes aan komen". "Nee!" zegt Kik, "Bloeiën is dat er blóémen aan komen!" Dat kan kleine muis niet geloven. Ineens zien ze het. Er beginnen roze bloemblaadjes uit de takken te komen! Mevrouw Bontje is dolblij. Vooral als ze de takken optit: er zitten al wortels aan! Kik lacht tevreden. "Zie je wel.

Als je maar met je voeten in het water blijft, komt het altijd goed."



## Versje

Waar je je als mens niet mee hoeft te bemoeien  
dat is of het gras en de bomen nog wel groeien.

Net als eb en vloed:  
dat komt heus wel goed.

Zit maar niet met zorgen die je enkel maar vermoeien.

Hoe de sterren staan en hoe rivieren vloeien,  
hoe de winden gaan en hoe vulkanen gloeien.

Echt geloof het maar:  
't zit goed in elkaar.

Wil je tóch wat doen, zaaien, planten, snoeien?  
Zijn je vingers groen, wil je gieteren en sproeien?

Doe dan wat jij kan  
in Gods grote plan,

in zijn visioen: de woestijn zal bloeien!



## Uit de Bijbel

De woestijn zal juichen,  
de dorre vlakte vrolijk zijn,  
de wildernis zal jubelen  
en bloeien!

Naar Jesaja 35,1



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns

## Meer synodale en missionaire Kerk zijn?

Als resultaat van de eerste sessie van de synodale vergadering in Rome verscheen in oktober 2023 het synthesedocument 'Een synodale Kerk op zending'. Dat document is geen slottekst, maar dient als wegwijzer voor het vervolgtraject. Dat traject moet leiden naar de tweede sessie van de synodale vergadering in Rome in oktober. Ter voorbereiding daarop wordt leden van lokale geloofsgemeenschappen gevraagd om met elkaar nogmaals het gesprek aan te gaan. Nu niet meer over de vraag waarom een synodale kerk nodig zou zijn, maar om concreter in te gaan op hoe we, met alle betrokkenen, kunnen groeien als synodale en missionaire Kerk. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe de medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten daarin vorm kan krijgen, rekening houdend met ieders talenten en charisma's; hoe kunnen we als parochianen op synodale wijze onze missie als Kerk vormgeven; en hoe daarbij vrouwen en mannen op gelijkwaardige voet

verantwoordelijk te maken? Maar ook vragen als: hoe kunnen we daarbij groepen betrekken die weinig of niet worden gehoord, zoals jongeren, armen en migranten? In het Bisdom Breda worden in de pastorale zones hierover synodale groeps gesprekken gevoerd. Het klinkt misschien wonderlijk, maar die gesprekken proberen we echt synodaal, onder leiding van de heilige Geest, te voeren. Dat betekent dat we als leerlingen van Jezus over de vragen met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren, dus vooral niet vanuit ons 'eigen ik' of groepsbelangen. De groeps gesprekken zijn in maart en begin april gevoerd. De beknopte verslagen van die gesprekken moeten voor 15 april naar het bisdom zijn gezonden. Daarna zal het bisdom zorgen dat onze stem in Rome zal meeklinken.

*Frans van den Bosch,  
pastoraal assistent*



## Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de gezamenlijke geldwervingscampagne van vijf grote landelijke kerkgenootschappen. De actie roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap te ondersteunen met een financiële bijdrage. Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van de bijdragen van hun parochianen om het pastorale werk te kunnen voortzetten en uitbreiden. Uw financiële steun voor de toekomst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochiefonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn. De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt gevraagd is door het bisdom vastgesteld op € 160,00. Wanneer u een beroep doet op de parochie voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van een doopviering of een uitvaart, wordt uw bijdrage verrekend met de kosten daarvan.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting, want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en bent u nog geen lid van ons parochiefonds, meld u dan aan! Dat kan door een email met uw naam en adresgegevens te sturen naar [penningmeester@bernardusparochie.nl](mailto:penningmeester@bernardusparochie.nl). Of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding van 'parochiebijdrage'!





Afscheid nemen  
zoals iemand was.

Thaneé Aerts en  
Ellen Kok-Dekker

Monuta Ellen Kok  
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch  
T 0165 - 32 63 72, [monutaellenkok.nl](mailto:monutaellenkok.nl)

Uitvaartcentrum  
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

**Monuta**  **Ellen Kok**

## VAN DE RIET

Tuinaanleg en onderhoud  
Bloemisterij / Tuincentrum

- \* Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
- \* Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
- \* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
- \* Tuinplanten in heel veel soorten en variëteiten en waterplanten
- \* Groenten- en bloemzaden en groentenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
- \* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
- \* Zwembaden en alle toebehoren
- \* Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
- \* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen



Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 [www.tuincentrumvanderiet.nl](http://www.tuincentrumvanderiet.nl)

Met het

**Huis  
voor  
de  
Pelgrim**



naar Lourdes

Het 'Huis voor de Pelgrim' organiseert al meer dan 100 jaar bedevaarten naar Lourdes. Dit zijn geheel verzorgde reizen met reis en verblijf op basis van volpension. U logeert in uitstekende drie- of viersterrenhotels waar 's morgens een heerlijk ontbijt wordt aangeboden en 's middags en 's avonds een uitgebreide warme maaltijd. Indien nodig kan er ook rekening worden gehouden met eenvoudige diëten. Voor deelnemers met een lichte zorgvraag is er mogelijkheid om in een zorghotel te logeren. Dit zijn hotels die beschikken over dezelfde faciliteiten als de andere hotels, maar er zijn daar vrijwilligers die u zorgondersteuning kunnen geven. Mocht er veel zorg nodig zijn, dan is er de mogelijkheid om in het zorghotel Accueil Notre-Dame te logeren. Hier kan ook medische zorg worden verleend. U ziet, dat het voor iedereen mogelijk is om met het 'Huis voor de Pelgrim' naar Lourdes te reizen.

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt aan alle pelgrims een volledig verzorgd programma aangeboden: vieringen, processies en verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes met zijn tientallen winkeltjes, terrasjes en musea en een excursie naar de Pyreneeën. Hieraan kunt u geheel vrijblijvend deelnemen.

De reis naar Lourdes kunt u maken per vliegtuig, TGV, per luxe touringcar of met de zorgbus. Welke keuze u ook maakt, in Lourdes treffen alle pelgrims elkaar en zal iedereen zich opgenomen weten in die grote gemeenschap van miljoenen gelovigen die bij elkaar komen. Voor meer informatie over de Lourdesreizen kunt u contact opnemen met Petra Roks - Bujs, 06 40 83 47 96, contactpersoon van het 'Huis voor de Pelgrim', of rechtstreeks via [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl).