



R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Pelgrim in kerk en wereld

Mededelingenblad voor de Immanuel- en H. Bernardusparochie

Mei - Juni 2026



Lezing Hendro Munsterman; theoloog en vaticanist: woensdag 27 mei **'Van de ene paus naar de andere'**

Zo dagen paus Franciscus en paus Leo XIV ons uit om 'anders' Kerk te zijn.



Wat betekent het om vandaag Kerk te zijn in een wereld die razendsnel verandert? En hoe laten pausen ons – soms verrassend, soms confronterend – opnieuw nadenken over geloof, gemeenschap en verantwoordelijkheid in een missionaire en synodale Kerk? Hendro

Munsterman wil ons meenemen langs de lijnen tussen paus Franciscus en paus Leo XIV: twee pausen, twee accenten! Met een scherpe analyse, een historische duiding en met oog voor de actualiteit laat Hendro zien hoe hun woorden en daden ons uitdagen om verder te kijken dan vertrouwde structuren. Wat vragen zij van gelovigen, van parochies, van de Kerk als geheel? En wat betekent dat concreet voor ons, hier en nu? Het belooft een inspirerende lezing te worden, kritisch maar zeker hoopvol en uitnodigend tot gesprek.

Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch

Kostprijs: vrije gift

Aanmelden kan nog: depelgrim@bernardusparochie.nl

Gezellige ochtend en middagen

'Klein Lourdes' dichtbij huis. Het verhaal achter het (zieken)triduüm



Ooit gehoord van het (zieken)triduüm?

In de Immanuelparochie wordt het dit jaar voor de 66^{ste} keer georganiseerd, in de Bernardusparochie voor de 71^{ste} keer. Waar komt deze driedaagse vandaan? Daar zit een bijzondere geschiedenis achter die alles te maken heeft met kerk-zijn en betrokkenheid bij kwetsbare parochianen.

Ook vandaag de dag is die betrokkenheid nog steeds van grote waarde. Tijdens deze gezellige bijeenkomst zal pastor Petra aan de hand van fotomateriaal vertellen over de geschiedenis en ontwikkeling van het triduüm. Ook enkele vrijwilligers van het triduüm zullen iets vertellen over hun ervaringen.

Fijnaart

Datum: **donderdag 28 mei** om 10.45 uur - 12.00 uur

Locatie: H. Jacobus de Meerdere Kerk, Molenstraat 26

Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl

Oudenbosch

Datum: **donderdag 4 juni** om 13.30 uur - 16.00 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2')

Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl



Viering bij Mariabeeld in Zevenbergschen Hoek

Op **zondag 31 mei** willen we samenkomen bij het Mariabeeld aan de Hoofdstraat nr. 125 in Zevenbergschen Hoek. Aan het einde van de Mariamaand willen we er onze Hemelse Moeder hulde brengen in gebed, met liederen en een bloemenhulde. Tijdstip: **14.00 uur**

Samen Soep - Oudenbosch

Iedere 2^{de} woensdag van de maand organiseren we 'Samen Soep' in onze



Bernardusparochie. Via de eenvoud van samen soep eten, kan men elkaar beter leren kennen, met elkaar in gesprek gaan en samen werken aan onderlinge verbondenheid.

Datum: **woensdag 10 juni**

Tijdstip: 12.30 - 14.00 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch

Aanmelden is fijn. Dat kan via: projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Geloofsactiviteit voor en door jongeren

Inspirerende geloofsactiviteit speciaal voor jongeren, waarbij telkens een Evangelietekst centraal staat.

Datum: **donderdag 11 juni**

Tijdstip: 19.45 uur - 21.00 uur

Locatie: Pauluskapel (ingang 'Pelgrim 1'), aan de Pastoor Hellemonsstraat in Oudenbosch.

Stuur voor meer informatie een mail naar michellemagdalenaa@gmail.com

Franciscusgroep

Dit voorjaar staat tijdens elke bijeenkomst een van die oude verhalen over een aartsvader of aartsmoeder centraal. Aan de hand daarvan gaan we in op een thema dat vandaag de dag ook speelt. Zoals altijd kijken we ook naar een kunstuiting die onze ogen kan openen, zodat het thema nog meer gaat leven. Onze eerstvolgende bijeenkomst heeft als thema: **Jozef in Egypte**. Met het verhaal van Jozef in de hand, komen we bij de vraag van verzoening en vergeving; toen én nu.

Datum en tijdstip: **Vrijdag 12 juni om 19.00 uur**

Locatie: in de **Cuyperszaal** onder de basiliek van Oudenbosch

Triduüm

Fijnaart: 16-17-18 juni en Oud Gastel: 14-15-16 juli

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wilt u graag deelnemen aan één, twee of alle drie van deze bijzondere dagen, dan kunt u zich nog steeds opgeven.

Voor Fijnaart: Dhr. Hans Berghout, ihberghout@gmail.com

Voor Oud Gastel: Dhr. M. van Zundert, Doelen 7 te 4751 HW Oud Gastel, tel: 0165 513527 / 06 53410054

Samen aan tafel - ZEVENBERGEN

Op **zondag 21 juni** staat een lekkere lunch klaar in het Bartholomeushuis. Het is een mooie manier om elkaar ook op zondag te ontmoeten.

Tijdstip: 12.00-13.30 uur in Zevenbergen. Toegang is gratis, een vrije gift is welkom. Wel graag vooraf opgeven via pkmidden@immanuel-parochie.eu of tel. 0168-323 567 (maandag t/m vrijdag tussen 09.30-11.30 uur).

Samen op abdijdag in Brecht (België) op zaterdag 27 juni

Tijdens onze excursie brengen we een hele dag als gast door in de Trappistinnenabdij O.L. Vrouw van Nazareth in Brecht (België). In deze abdij wordt op allerlei manieren positief gebouwd aan de toekomst. Als dag gasten nemen we o.a. deel aan het getijdengebed, bekijken we samen een DVD over het leven van de zusters in de abdij en hebben een geloofsgesprek met een zuster. Ook zal er ruimte zijn voor eigen tijd van rust en bezinning.

Info: maximaal 25 deelnemers, vervoer op eigen gelegenheid en/of carpoolen

Kostprijs: 35 euro (incl. vergoeding voor chauffeurs)

Aanmelden:: projectmedewerker@bernardusparochie.nl



Mini Parochiebedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch op dinsdag 28 juli

Alvast om in uw agenda te noteren. Gaat u ook weer mee? Info volgt later.

Vieringen van de Eerste Heilige Communie

6 juni H. Bartholomeuskerk Zevenbergen om 14.00 uur

13 juni Basiliek Oudenbosch om 14.00 uur

20 juni H. Laurentiuskerk Oud-Gastel om 14.00 uur

Missionaire activiteit: *Vreugde van het Evangelie*

Iedere 1^{ste} zondagmorgen van de maand in de Pauluskapel in Oudenbosch, voorafgaand aan de eucharistieviering. In een kleine groep lezen we de Bijbeltekst van die zondag. We staan stil bij wat de tekst ons persoonlijk zegt en delen onze gedachten met elkaar. Bijbelkennis is niet nodig: we luisteren, we delen, en we verdiepen ons een half uurtje in het Evangelie.

Iedereen is van harte welkom. Laat u ons even weten als u van plan bent te komen? Een kort mailtje vooraf is voldoende:

pastoraalassistent@outlook.com

Reguliere vieringen in onze parochies:

Woensdag: 12.00 uur: oecumenisch middaggebed Oudenbosch

Donderdag:

10.00 uur: Fijnaart

19.00 uur: Pauluskapel Oudenbosch

1^{ste} en 3^{de} vrijdag van de maand:

10.00 uur: Hoeven (Het Dorpshuis) *Voor iedereen toegankelijk!*

Zaterdag:

18.00 uur: Zevenbergen (*iedere 2^{de} zaterdag van de maand uitstelling van het Allerheiligste na de viering*)

Zondag:

09.30 uur: Fijnaart en Oud-Gastel

11.00 uur: Oudenbosch

Koffiedrinken na de vieringen:

Iedere zaterdag in Zevenbergen; iedere zondag in Fijnaart en Oudenbosch
3^{de} zondag van de maand in Oud-Gastel

