

DE PELGRIM

Inspiratie

Dialogoog

Zingeving

Verbinding

Bemoediging

Geloofsverdieping

Diaconie

Ontmoeting

Naasteliefde



Najaar 2023

De Pelgrim

De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde, zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstraling naar de plaatselijke samenleving. In samenwerking met allerlei groepen en organisaties, stimuleert 'De Pelgrim' op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde. Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van 'De Pelgrim'

Coördinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker

Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas Van Haeren en Coby Snijders.

Contact

depelgrim@bernardusparochie.nl



R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in kerk en wereld



Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten die 'De Pelgrim' organiseert, kunt u uw naam en mailadres doorgeven aan de Programmaraad via depelgrim@bernardusparochie.nl. In de loop van dit werkjaar zullen we bouwen aan de uitgave van een digitale nieuwsbrief die u via de mail kunt ontvangen.

Kalender

07 september	Fijnaart	Start 'Het jaar rond'
08 september	Oudenbosch	Franciscusgroep: Teresia van Avila
12 september	Oudenbosch	Bijeenkomst rouwverwerking
17 september	Oudenbosch	Oecumenisch avondgebed
25 september	Oudenbosch	Introductie cursus Bijbel
26 september	Oudenbosch	Start Alpha-cursus
26 september	Zevenbergen	Start Alpha-cursus
28 september	Zevenbergen	Bijeenkomst rouwverwerking
28 september	Oudenbosch	Leeskring 'De Kerk is fantastisch'
02 oktober	Oud Gastel	Bijeenkomst rouwverwerking
03 oktober	Oudenbosch	Lezing: Omgaan met verlies en rouw
04 oktober	Fijnaart	Bijeenkomst rouwverwerking
09 oktober	Oudenbosch	Introductie cursus Bijbel
12 oktober	Oudenbosch	Leeskring 'De Kerk is fantastisch'
13 oktober	Oudenbosch	Franciscusgroep: Edith Stein
23 oktober	Oudenbosch	Introductie cursus Bijbel
25 oktober	Oudenbosch	Filmavond 'The Mission'
26 oktober	Oudenbosch	Leeskring 'De Kerk is fantastisch'
06 november	Oudenbosch	Introductie cursus Bijbel
09 november	Oudenbosch	Start Elisabethnoveen
09 november	Oudenbosch	Leeskring 'De Kerk is fantastisch'
10 november	Oudenbosch	Franciscusgroep: Elisabeth van Thüringen
17 november	Oudenbosch	Lezing: 150 jaar St. Elisabethgesticht
19 november	Oudenbosch	Oecumenisch avondgebed
22 november	Zevenbergen	Filmavond 'Molokai'
23 november	Oudenbosch	Leeskring 'De Kerk is fantastisch'
03 december	Oudenbosch	KinderKaravaan+ Advent
08 december	Oudenbosch	Franciscusgroep: Sint Jozef
12 januari	Oudenbosch	Franciscusgroep: Liduina van Schiedam
21 januari	Oudenbosch	Oecumenisch avondgebed
18 februari	Oudenbosch	KinderKaravaan+ Veertigdagentijd / Vasten

Leeskring: De kerk is fantastisch! – NIEUW!

Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherpzinnig én met de nodige humor - vanuit acht verschillende invalshoeken naar de kerk. Om er enkele te noemen: de kerk als gebouw, als oase, de kerk en humor, de kerk en schoonheid. Het levert boeiende leesstukjes op die aanzetten tot nadenken en overweging.



Tijdens de leeskring willen we gedurende een vijftal avonden samen enkele hoofdstukken van het boek bespreken. Er is ruimte voor elkaars beleving (wat heeft je getroffen?) en hoe we hiermee kunnen omgaan (wat neem je eruit mee?). Elke avond is opgebouwd uit de volgende elementen: luisterend gesprek, moment van stilte en kans tot ontmoeting.

Data: **donderdag 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november**

Tijdstip: 19.30 uur - 21.00 uur

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek in Oudenbosch (ingang 'Pelgrim 2')

Begeleiding in Oudenbosch door Petra Mergaerts en Mario Winters

Aanmelden vóór 15 september via depelgrim@bernardusparochie.nl

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

Omgaan met verlies en rouw

Net als vorig jaar organiseren de Bernardusparochie, de gemeente Halderberge en ontmoetingshuis 't Stoofje een kennisavond waarop je specialistische informatie ontvangt, ditmaal rond het thema verlies en rouw. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven veroorzaken vaak gevoelens van eenzaamheid. Niemand minder dan de bekende Vlaamse klinisch psycholoog, prof.-em. Manu Keirse hebben we bereid gevonden om in Oudenbosch een inleiding te verzorgen.



Deze bijeenkomst is interessant voor mensen die in hun (vrijwilligers)werk te maken hebben met mensen die kampen met verlies en rouw, voor mensen die een ander zouden willen helpen én voor mensen die zelf worstelen met ervaringen van verlies en rouw. Voorkennis is niet nodig; heb je die wel, dan zal deze zich verdiepen tijdens deze avond.

Datum: ***dinsdag 3 oktober***

Tijdstip: 19.30 uur - 21.30 uur

met aansluitend de mogelijkheid om na te praten.

Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bijeenkomsten Rouwverwerking

Oudenbosch

Datum: ***dinsdag 12 september***

Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang 'Pelgrim 2')

Aanmelden via pastoraalassistent@outlook.com

Zevenbergen

Datum: ***donderdag 28 september***

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur

Locatie: Bartholomeüshuis, Markt 19a in Zevenbergen

Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

Oud Gastel

Datum: ***maandag 2 oktober***

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur

Locatie: pastorie, Korte Dreef 4 in Oud Gastel

Aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl

Fijnaart

Datum: ***woensdag 4 oktober***

Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26 in Fijnaart

Aanmelden via akannekens@ziggo.nl



Filmavonden

Dit najaar worden er wederom op twee verschillende locaties twee verschillende films vertoond, ditmaal rond inspirerende mensen die zich, ieder op eigen wijze, op indrukwekkende wijze met huid en haar hebben ingezet voor een grotere sociale rechtvaardigheid.

The MISSION (1986)

Slavenhandelaar Mendoza (Robert de Niro) besluit zijn leven te beteren en sluit zich aan in de missie van de Spaanse Jezuïet Gabriel (Jeremy Irons). Dan wordt de kolonie verkocht aan de Portugezen die de hele bevolking als slaven beschouwen. Mendoza breekt zijn gelofte en probeert het verzet te organiseren om de Indianen te beschermen.

Datum: **woensdag 25 oktober**

Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur

Locatie: Markland College, Pagnevaart 7 in Oudenbosch

Kostprijs: € 7,- en € 6,- voor Fanfare pashouders en voor wie zich vooraf bij ons aanmeldt.

Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl



MOLOKAI: The story of Father Damian (1999)

Het inspirerende waargebeurde verhaal van de Vlaamse missionaris Damiaan (1840-1889) die zich vrijwillig op het Hawaïaanse eiland Molokaï vestigde om daar steun te bieden aan de met lepra besmette bewoners, die om deze reden naar het eiland werden verbannen.

Damiaan heeft zich vele jaren ingezet om het leven van deze mensen zo menswaardig mogelijk te maken en heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van een genezend medicijn.

Datum: **woensdag 29 november**

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen

Kostprijs: € 7,50

Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl



150 jaar opening van het St. Elisabethgesticht

Op 27 oktober 1873 vond in Oudenbosch de officiële opening plaats van het St. Elisabethgesticht, de voorloper van het huidige Medisch Centrum. Bij de naamgeving heeft men zich indertijd geïnspireerd aan de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-1231), een zeer diaconaal bewogen jonge vrouw. In Nederland zijn, omwille van haar grote inzet voor zieke en kwetsbare mensen, veel ziekenhuizen en verzorgingshuizen naar haar vernoemd.

Als herinnering aan het St. Elisabethgesticht en omdat het zalencomplex onder de Basiliek vaak voor diaconale doeleinden wordt gebruikt, is een van de ruimtes aldaar ook naar de heilige Elisabeth vernoemd. Allemaal mooie redenen om komend najaar extra aandacht te geven aan deze bijzondere vrouw, en wel op drievoudige wijze:

Noveen van 9 tot en met 17 november

Negen dagen achter elkaar zal er een gebedsviering plaatsvinden, waarbij telkens wordt ingegaan op een bepaald facet van haar leven en haar diaconale bewogenheid.

9 tot en met 16 november: 19.00 uur - 19.30 uur

17 november: 16.15 uur - 16.45 uur

Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch



Gezellige middag – 17 november

Aan de hand van oud beeldmateriaal zal Mark Buijs herinneringen ophalen aan het oude St. Elisabethgesticht.

Tijdstip: 14.00 uur - 16.00 uur

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang 'Pelgrim 2')



Zegening van beeltenis St. Elisabeth – 17 november

Tijdens het noveengebed op de feestdag van St. Elisabeth van Thüringen zal een nieuwe beeltenis van haar worden gezegend door pastoor Prasing. Deze zal later een eigen plek krijgen in de Elisabethzaal.

Tijdstip: 16.15 uur - 16.45 uur

Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch

Waar gaat de Bijbel over en wat betekent dat voor mij?

Als je met de Bijbel wilt kennismaken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofsontwikkeling kan gaan betekenen, of als je bent geïnteresseerd om met medegelovigen over Bijbelteksten te praten en vooral naar elkaar te luisteren, dan is deze introductie cursus van vier bijeenkomsten, om de 14 dagen op maandagavond, te overwegen.

We gebruiken een klein boekje, *Bijbel in 't Kort*, dat de deelnemers bij de aanvang krijgen, alsmede een exemplaar van de *Bijbel in Gewone Taal*. Ter voorbereiding wordt voor elke bijeenkomst een viertal korte Bijbelteksten zelf gelezen, met bij elke tekst een concrete vraag. Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar daarover in gesprek. Aan het eind van de cursus heb je een eerste indruk van wat voor boek de Bijbel is en hoe je de Bijbel zelf kunt gaan lezen.

Data: **25 september, 9 oktober en 23 oktober en 6 november**

Tijdstip: telkens van 19.30 uur - 21.00 uur

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang 'Pelgrim 2')

De cursus wordt verzorgd door pastoraal assistent Frans van den Bosch. Aanmelden via pastoraalassistent@outlook.com tot 11 september 2023
Let op: het maximum aantal deelnemers bedraagt 10-12 personen.

Vast aanbod

Alpha bijeenkomsten

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere zoekende mensen praten en elkaar stimuleren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriendschappelijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan, je vragen en beleving te delen en vooral ook om naar elkaar te luisteren.



Organisatie

In elke bijeenkomst staat een Alpha vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van ons geloof en staan in het Alpha werkboekje, dat de deelnemers ontvangen.

Voorbeelden van die vragen zijn: Wie is Jezus voor jou? Hoe kun je geloven? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? De bijeenkomsten beginnen met tezamen een kop koffie of thee drinken en met elkaar te praten over het dagelijkse leven. Daarna kijken we naar een video over de Alpha vraag die dan op het programma staat. In een gespreksgroep gaan we in op hoe we zélf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen geloofsbeleving en -vragen, en niet om 'boekenkennis'. Er wordt dus niet over het geloof gediscussieerd.

Ervaringen van deelnemers

De afgelopen jaren hebben ruim 60 mensen deelgenomen aan Alpha-cursussen van de parochie. Die evalueerden de cursus met gemiddeld een 8 en waren in het bijzonder te spreken over de sfeer en over de groepsgesprekken. De deelnemers gaven aan vooral de geloofsgesprekken waardevol te vinden en zich meer betrokken te voelen bij hun geloofsgemeenschap.

Bernardusparochie

Data: **26 september, 10, 24, 31 oktober; 7, 14, 21, 28 november**

Tijdstip: 18.30 uur - 21.15 uur

Op **zaterdag 11 november** van 09.45 uur tot 14.00 uur zijn er twee aansluitende bijeenkomsten.

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang 'Pelgrim 2')

Aanmelden: Elly Augustijn, ejmaugustijn@home.nl

Frans van den Bosch, pastoraalassistent@outlook.com

Deelname is gratis.

Immanuelparochie

Datum: **26 september, 3, 10, 24, 31 oktober en 7, 14, 28 november, met weekend op 24-25 november**

Tijdstip: vanaf 18.00 uur, met een maaltijd

Locatie: Bartholomeüshuis, Markt 19A in Zevenbergen

Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

Informatie: zie de parochie website www.immanuel-parochie.eu

Deelname is gratis.

Franciscusgroep

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Iedereen kan zich aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. Ook in 2023-2024 is de rode draad van de samenkomsten 'Luisteren naar inspirerende mensen' en staan de volgende figuren centraal:

Teresia van Avila (1515-1582)

Deze Spaanse karmelietes leefde in een spannende tijd van hervormingen. Ze beschreef op indrukwekkende wijze haar mystieke ervaringen. Daarin getuigt ze van een leven in diepe verbondenheid met God en toont ze hoe gebed en praktische inzet samengaan. Samen ontdekken we, onder meer aan de hand van kunstuitingen, haar actualiteit, ook na 500 jaar.

Vrijdag 8 september, vanaf 19.30 uur

Edith Stein (1891-1942)

Deze Joods-Duitse filosofe wordt geraakt als zij de autobiografie van Teresia van Avila leest. Ze bekeert zich in 1922 tot het katholicisme en treedt in bij de karmelietessen. Vanwege haar Joodse achtergrond wordt ze door de nazi's vermoord. ***Vrijdag 13 oktober, vanaf 14.30 uur***

Elisabeth van Thüringen (1207-1231)

Deze adellijke vrouw werd al vroeg uitgehuwelijkt aan Lodewijk IV van Thüringen, met wie zij drie kinderen krijgt. Een gelukkige echtgenote en moeder. Wanneer Lodewijk onverwachts sterft, kiest ze radicaal voor een leven in dienst van mensen die ziek zijn en die honger lijden.

Vrijdag 10 november, vanaf 14.30 uur

Sint Jozef

Petra Mergaerts neemt ons deze middag mee op haar bijzondere ontdekkingsreis naar de figuur van Sint Jozef. We volgen haar met een hapje en een drankje om alvast in de sfeer van Kerstmis te komen en elkaar te bedanken voor het afgelopen jaar. ***Vrijdag 8 december, vanaf 14.30 uur***

Liduina van Schiedam (1380-1433)

Liduina ging met haar vriendinnen schaatsen in Schiedam. Ze viel op het ijs, brak een rib en liep koudvuur op. Daardoor raakte ze verlamd. Omdat ze door haar bedlegerigheid erg opstandig was, raadde haar biechtvader haar

het gebed aan. Zo veranderde ze in een biddende vrouw, die haar ziekzijn wist te aanvaarden. De grote bewondering van haar omgeving voor die kracht maakte haar tot een heilig voorbeeld voor veel chronisch zieke mensen. **Vrijdag 12 januari, vanaf 14.30 uur**

Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang 'Pelgrim 2')
Vrije toegang, koffie en thee zijn gratis.

Het Jaar rond

Twee jaar geleden is in Fijnaart een initiatief gestart om wat beter thuis te raken in de woorden die in de kerk worden gesproken: woorden in de liturgie, het woord van God in de Bijbel. Zo worden ze veel meer verstaanbaar, krijgen ze meer diepgang en betekenis, worden ze bron van hoop en houvast in het leven. Elke bijeenkomst heeft een nieuw thema, dat samenhangt met de komende zondagsviering.

Data: **7 en 21 september; 5 en 19 oktober; 2, 16 en 30 november; 14 december**

Tijdstip: 11.00 uur - 12.00 uur.

Locatie: in de zijruimte in de Jacobuskerk,
Molenstraat 26 in Fijnaart

Contactpersoon: diaken Michaël Bastiaansen,
tel: 06 46 34 11 38,

michaelbastiaansen@kpnmail.nl



Oecumenisch middagebed

Het middagebed is een wekelijks bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons bezig houdt en wie dat mogelijk maakt. Het wordt verzorgd door medewerkers en beroepskrachten van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de parochie van Heilige Bernardus van Clairveaux.

Datum: **elke woensdag**

Tijdstip: om 12.00 uur

Duur: +/- 20 min.

Locatie: Basiliek Oudenbosch

Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding

Informatie: pastoraalassistent@outlook.com

Oecumenisch avondgebed

Het oecumenisch avondgebed staat open voor iedereen die zich wil bezinnen op de christelijke levenswijze. We zingen samen, laten ruimte voor stilte, lezen uit de bijbel en bidden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het initiatief is geïnspireerd door de opzet van Taizé-vieringen.

Datum: ***zondag 17 september, 19 november, 21 januari, 17 maart en 19 mei***

Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Duur: +/- 30 minuten, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting

Locatie: Protestantse kerk Oudenbosch

Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding

Voor jonge gezinnen



Kinderkaravaan+

De KinderKaravaan-vieringen zijn eucharistievieringen met speciale aandacht voor jonge gezinnen. In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier jong en oud kennis maken met het katholiek geloof. Daarnaast is er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan de KinderKaravaan-viering komen we in de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het thema van de viering en de periode. Ouders kunnen op de achtergrond meedoen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Datum: ***zondag 3 december***

Thema: Begin van de Advent

Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaan-viering

Locatie: Hellemonssaal onder de Basiliek in Oudenbosch

Toegang: gratis

Datum: ***zondag 18 februari***

Thema: Veertigdagentijd / Vasten

Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaan-viering

Locatie: Hellemonssaal onder de Basiliek in Oudenbosch

Toegang: gratis

Info: projectmedewerker@bernardusparochie.nl