

# De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuiten

*Hem achterna* is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 2 maart van start en eindigt op Paaszondag 17 april. Je hoeft niet elke dag mee te doen; kies je eigen insteek.

Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zal je het zien’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, word mijn leerling en leer Mij (beter) kennen. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Jezus achterna, op weg naar Pasen. Zo kan je groeien als leerling van Jezus.

## **Opzet:**

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org). De mail bevat een Bijbeltekst, meditatieve vragen, citaten en leerzame tips, bijv. over waar en hoe je kan bidden. Probeer het een paar keer op je eigen manier en wanneer het je uitkomt.

## **Inschrijven**

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.40dagenretraite.org](http://www.40dagenretraite.org).

\*\*\*\*\*

## **Ervaringen uitwisselen met mede parochianen?**

Deelnemers uit de Bernardus en Immanuel parochie, die zich hebben aangemeld voor deze retraite, worden uitgenodigd om op woensdag 16 maart om 19.30 uur fysiek bijeen te komen. De bijeenkomst wordt in de Crypte van de Basiliek gehouden.

We gaan dan samen aan de hand van de gebedsmail van die dag aan de slag en ervaringen uitwisselen. U wordt verzocht u van te voren aan te melden via; [pastoraalassistent@outlook.com](mailto:pastoraalassistent@outlook.com) ; u ontvangt dan tijdig info waar de bijeenkomst zal plaatsvinden.

Afhankelijk van de belangstelling daarvoor kunnen daarna nog enkele bijeenkomsten worden gepland.

\*\*\*\*\*

Frans van den Bosch, pastoraal assistent en Petra Mergaerts, pastor